

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί πρόεδροι φορέων
Φίλοι και συνάδελφοι, Καλησπέρα σας

Ευχαριστώ τους οργανωτές της εκδήλωσης για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνεται να τοποθετηθώ για ένα θέμα που κυριολεκτικά «καίει» και απασχολεί όχι μόνο την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μίας κοινωνίας που παλεύει καθημερινά, που αγωνιά, που ελπίζει σε μία βελτίωση της οικονομίας, δηλαδή ελπίζει να ξανακερδίσει έστω και ένα μέρος της ποιότητας ζωής που έχασε αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης.

Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε έως σήμερα; Ύφεση, ανεργία, φτωχοποίηση των πολιτών, διαδοχικά «χτυπήματα» στην επιχειρηματικότητα με καταγισμό λουκέτων, οικονομία που παραπαίει, ελάχιστες επενδύσεις, παράλογες απαιτήσεις δανειστών, συνεχή μέτρα προσαρμογής, εγκλωβισμό των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. Ο Έλληνας πολίτης παρακολουθεί σοκαρισμένος όσα συμβαίνουν γύρω του, χωρίς την παραμικρή δυνατότητα αντίδρασης. Ήδη έχει δώσει πάρα πολλά, όλοι έχουμε δώσει πάρα πολλά και δυστυχώς μας ζητάνε ακόμα περισσότερα. Εκεί που λέμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτή η δοκιμασία, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε νέες απαιτήσεις. Και όλα αυτά χωρίς να είναι ξεκάθαρο το χρονικό διάστημα που πρέπει να αντέξουμε, που πρέπει να επιδείξουμε υπομονή και προσαρμοστικότητα στις ολοένα και πιο δύσκολες καταστάσεις που διαμορφώνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο eurogroup. Η κυβέρνηση ψήφισε τα μέτρα που ζητούσαν επιτακτικά οι δανειστές, με προφανή στόχο τη μείωση του χρέους. Θετική εξέλιξη όμως - τουλάχιστον έως τώρα- δεν υπήρξε.

Σε όλες μου τις κοινωνικές συναναστροφές ακούω το ίδιο ερώτημα. Τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε και πόσο ακόμα να αντέξουμε για να δούμε να ξαναπαίρνει μπροστά η ελληνική οικονομία; Συνήθως ανταπαντώ με ερώτημα. Είναι άραγε μόνο οικονομικό το θέμα; Για αυστηρά οικονομικούς λόγους αυτή την στιγμή δεν πραγματοποιούνται οι επενδύσεις που θα μπορούσαν να ανορθώσουν την οικονομία μας; Ή γιατί να συνεχίζεται η τακτική της φορολογικής επιδρομής, ενώ αποδεδειγμένα είναι λανθασμένη και δεν έχει αποδώσει καρπούς;

Φίλες και φίλοι, μη γελιόμαστε. Το πρόβλημα είναι πρωτίστως πολιτικό και μετά οικονομικό. Δανειστές και εταίροι, που παρά τα λόγια συμπόνοιας και παρηγοριάς για τον ελληνικό λαό ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα τους, έχουν βρει την ευκαιρία να εκβιάζουν. Γνωρίζουν καλά ότι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένη και μπορούν να παίζουν με άνεση το παιχνίδι

τους.

Δυστυχώς η εμφάνιση της κρίσης δεν συνένωσε τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν επικράτησε η άποψη «ισχύς εν τη ενώσει», προκειμένου να μπει ένα φρένο και μία ασπίδα προστασίας, ειδικά για τα φτωχότερα στρώματα του ελληνικού λαού.

Αντίθετα οξύνθηκαν οι αντιθέσεις, μεγάλωσαν τα χάσματα και μοιραία οδηγηθήκαμε στην σημερινή δύσκολη κατάσταση.

Τα πολιτικά κόμματα - και το λέω με πίκρα- δεν έκαναν την υπέρβαση που απαιτούσε η περίπτωση. Όλες οι κυβερνήσεις κινήθηκαν με τις παλαιοκομματικές τακτικές του παρελθόντος. Να «χαϊδέψουμε» λίγο τα αυτιά των πολιτών, να προστατεύσουμε όσο είναι δυνατόν την εκλογική μας πελατεία, να παίξουμε λίγο καθυστερήσεις και κάποια στιγμή, μοιραία, θα έρθει και η ανάπτυξη. Όμως καθημερινά ένας ολοκληρος λαός συμπιέζεται από την υφεσιακή μέγγενη, κλείνοντας όλο και περισσότερο τα αυτιά του σε υποσχέσεις και αοριστολογίες.

Έχουμε άραγε αντιληφθεί ποια είναι η πραγματική συνέπεια των πολιτικών πρακτικών που έχουν ασκηθεί; Η πλήρης απαξίωση του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αποτελούσε τίτλο τιμής η ιδιότητα του βουλευτή. Σήμερα τείνει να εξελιχθεί σε *Persona non grata*. Ο κόσμος όλο και περισσότερο γυρίζει την πλάτη σε κόμματα και ιδεολογίες. Την ίδια ώρα ο λαϊκισμός δίνει δύναμη σε ακραίες φωνές που αποτελούν κίνδυνο για τη Δημοκρατία μας. Νομίζω όλοι μας το έχουμε αντιληφθεί αυτό και βλέπετε τι γίνεται και στο εξωτερικό, με την συντηρητικοποίηση, τον ευρωσκεπτικισμό, την έξαρση εθνικιστικών τάσεων.

Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο σε κράτος που ταλαιπωρείται από την οικονομική κρίση. Δυστυχώς όμως δεν διδαχθήκαμε από την ιστορία, δεν φροντίσαμε να βάλουμε ασφαλιστικές δικλίδες. Τα κόμματα, στην προσπάθεια τους να αναλάβουν αλλά και να παραμείνουν στην εξουσία, αρκέστηκαν σε υποσχέσεις που αποδείχθηκαν ανεμφάρμοστες, χρησιμοποιούσαν άλλη ρητορική εντός και εκτός συνόρων, επένδυσαν στην ψηφοθηρία και όχι στην ειλικρινή μεταξύ τους συνεργασία και σίγουρα απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα της αλήθειας απευθυνόμενα στον πολίτη. Δηλαδή, όλα για την καρέκλα. Και μόνο!

Έχω την αίσθηση ότι υποτιμήθηκε πολύ όλα αυτά τα χρόνια και η ωριμότητα και η νοημοσύνη του Έλληνα. Θέλω να απευθύνω στο εξαίρετο ακροατήριο, μία ερώτηση. Ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αν από την πρώτη στιγμή, η όποια κυβέρνηση, εξηγούσε επακριβώς στον κόσμο τα βήματα που πρέπει να γίνουν; Συμφωνούμε όλοι ότι πολλές μεταρρυθμίσεις ήταν επιβεβλημένο να γίνουν. Όχι από τους δανειστές, αλλά προκειμένου να διορθώσουμε μόνοι μας τα του οίκου μας και να ξαναμπούμε σε τροχιά ανάπτυξης. Δεν θα ήταν καλύτερα αν ήταν ο πολίτης ενήμερος από την πρώτη στιγμή για το μέγεθος της υπομονής και της προσαρμοστικότητας που θα έπρεπε να επιδείξει; Είμαι σίγουρος ότι θα το καταλάβαινε αλλά θα εκτιμούσε και την ειλικρίνεια. Γι αυτό υποστήριξα νωρίτερα ότι ουσιαστικά υποτιμήθηκε ο

έλληνας. «Χτίστηκε» λοιπόν το αφήγημα του αγώνα που δίνουν οι πολιτικοί μας. Από την στιγμή όμως που όχι μόνο δεν υπήρχε το ποθητό αποτέλεσμα, αλλά αντίθετα αυξάνονταν συνεχώς τα μέτρα, ήταν επόμενο να κυριαρχήσει η απογοήτευση του κόσμου.

Τι πρέπει να γίνει! Γιατί καλό είναι να προχωρούμε σε διαπιστώσεις, οφείλουμε όμως να προτείνουμε και λύσεις.

-Έστω και αυτή την ώρα, να επικρατήσει επιτέλους η κοινή λογική και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν σχηματίζοντας ένα αρραγές μέτωπο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι δανειστές έπαιξαν με επιτυχία το παιχνίδι τους, γιατί μας βρήκαν διαιρεμένους. Ας αλλάξουμε λοιπόν συνταγή και ας δείξουμε ότι στις δύσκολες ώρες μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν και να εστιάσουμε σε όσα μας ενώνουν.

-Κυβέρνηση, κόμματα αλλά και φορείς να εκπονήσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο άρσης του αδιεξόδου. Όχι απλώς επί χάρτου, αλλά άμεσα εφαρμόσιμο, με αιχμή του δόρατος τα όπλα που έχει η ελληνική οικονομία. Ποια είναι αυτά; Τουρισμός, πρωτογενής παραγωγή, ανάπτυξη της εξωστρέφειας, εστίαση στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας, συνεργατικά δίκτυα, έμφαση στην καινοτομία, αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της χώρας που σήμερα λόγω του υψηλού ποσοστού μετανάστευσης, ενισχύει οικονομίες άλλων κρατών.

-Ουσιαστική προσπάθεια για προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες και κυρίως υιοθέτηση κινήτρων.

-Άμεσες διορθωτικές κινήσεις αποτυχημένων πολιτικών, όπως σε φορολογικό και ασφαλιστικό πεδίο. Η «συνταγή» της υπερφορολόγησης δεν έχει φέρει αποτέλεσμα, κάτι που αποδεικνύεται στην πράξη. Διεύρυνση λοιπόν της φορολογικής βάσης. Ή όπως συνηθίζω να λέω, «καλύτερα λιγότερα από περισσότερους». Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και διόρθωση των αδικιών που ήδη καταγράφονται.

-Σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα πανωτόκια είναι περισσότερα από το αρχικό ύψος της οφειλής. Ανάλογη κίνηση και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα μου πείτε ότι έχουν ψηφιστεί σχετικοί νόμοι. Συμφωνώ, αλλά περιμένω την εφαρμογή τους η οποία ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ας μη χαθούμε λοιπόν για μία ακόμα φορά στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας.

-Στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων. Όσο συνεχίζεται η περιθωριοποίηση μεγάλου ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού, τόσο παραμονεύει ο κίνδυνος των κοινωνικών αναταραχών και της διάσπασης της κοινωνικής συνοχής.

Φίλες και φίλοι

Η κρισιμότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει ούτε άλλες καθυστερήσεις, ούτε ημίμετρα και κυρίως πρέπει να αποτραπούν τα πισωγυρίσματα. Χρειάζονται καθαρές λύσεις εδώ και τώρα. Κανένα μαγικό ραβδί δεν θα

εξαφανίσει την κρίση. Μόνο η δική μας δουλειά, στηριζόμενη σε πνεύμα συνεργασίας.

Σας ευχαριστώ πολύ κι εύχομαι καλή συνέχεια στην εκδήλωσή σας.