



Η πτώχευση του παγωτού

Από το ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΝΤΟΥΡΗ

Εάν υπολογίσουμε το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, τα αβάσταχτα τέλη Δήμου και βεβαίως το διπλοπληρωμένο ΦΠΑ, πολλές φορές, από τους περιπερούχους, διαπιστώνουμε πως η κερδοφορία του παγωτού δεν ξεπερνούσε, όσο φαινόταν, την κερδοφορία άλλων προϊόντων (ζαχαρώδη, κάβα). Αξίζει, όμως, μία μεγαλύτερη κερδοφορία του παγωτού στα περίπτερα; Τι περισσότερο έχει αυτό το προϊόν και πρέπει να έχει μεγαλύτερη κερδοφορία;

Εκτός από τον αυθορμητισμό του (που τα έχουν πολλά άλλα προϊόντα του περιπέρου), η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα του είναι πως το παγωτό απαιτεί άμεση κατανάλωση. Αυτή την ιδιαιτερότητα του την εξυπηρετεί καλύτερα από κάθε «βιτρίνα», η «βιτρίνα» του περιπέρου. Για να μην πω πως είναι, σχεδόν, μονόδρομος ειδικά για το ατομικό παγωτό. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που κάνει τους περιπερούχους μοναδικούς για τις βιομηχανίες του παγωτού. Γι' αυτό πρέπει να πληρωθεί πιο ακριβά, γιατί αποτελεί τη «ψυχή» και την «καρδιά» των βιομηχανιών του παγωτού. Μία «ψυχή»,

Η χαριστική βολή για τους περιπερούχους έρχεται αυτή τη φορά από το παγωτό, από αυτό το πολυσυζητημένο και δημοφιλές προϊόν του περιπέρου. Η πολιτική των εταιρειών του παγωτού, πριν χρόνια ευνόπησε τους περιπερούχους. Σε τι βαθμό, όμως, ξέρουμε; Ασφαλώς όχι, στο βαθμό που φαινόταν.



όμως, που αγοράστηκε από τις εταιρίες με μία πολιτική, επιτρέψτε μου να την χαρακτηρίσω «μπακαλίστικη». Χωρίς ιδιαίτερους κανόνες, επιχειρήματα, στόχους και το σημαντικότερο δεν υπολόγισε καθόλου την προοπτική της αγοράς.

Επανερχονται σήμερα που τα περίπτερα χαροπαλεύουν να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική, όμως από την αντίθετη πλευρά. Χωρίς κανόνες, χωρίς στόχους, χωρίς προοπτικές να κατεβάσουν τα ποσοστά οριζοντίως σε βαθμό να έχουν τη μικτή και ίσως, πιο λίγη κερδοφορία από τα υπόλοιπα προϊόντα (ζαχαρώδη, κάβα) του περιπέρου που δεν απαιτούν τα έξοδα που έχει το παγωτό. Δίνοντας έτσι, ουσιαστικά, τη χαριστική βολή σε αυτό τον κλάδο που αποτελεί την «πρώτη γραμμή» των πωλήσεων τους.

Ευελπιστώ, έστω και την ύστατη στιγμή, στην αναθεώρηση της συγκεκριμένης πολιτικής και στη δημιουργία ή έστω τη συντήρηση ενός πλαισίου που θα επιτρέψει την ευημερία των περιπέρων και δεν θα αποτελέσει μία ακόμη αιτία για την εξόντωσή τους. ■